

Oktober 43 - Redningen af de danske jøder

Dramatisk dokumentarfortælling for konfirmander, 8. – 9. – 10. klasse, efterskoler og gymnasier om oktoberdage i 1943, hvor liv og død stod på spil for de danske jøder

Anden Verdenskrig sluttede for mere end 70 år siden, men danskernes spontane medmenneskelige indsats i 1943 er yderst aktuel.



En af de største vellykkede enkeltaktioner mod Nazitysklands jødeforfølgelse under krigen foregik i 1943. Det var her i Danmark, hvor mere end 7000 danske jøder på mindre end en måned blev bragt i sikkerhed i Sverige – sejlet over Øresund i fiskerbåde og andre småskibe.

Hundredevis af danskere involverede sig i løbet af få dage i en redningsaktion, der i dag står som et enestående eksempel på civil modstand i Europa, og som betød at 98,5% af de danske jøder blev reddet.

”Hvad skulle jeg ellers ha` gjort” svarer den unge ambulance-chauffør Jørgen Knudsen, da han bliver spurgt om, hvorfor han hjalp jøder, som han ikke kendte.

I en ramme af livsbekræftende jødisk klezmermusik fortæller Klezmerduo historien om danske jøder, der måtte flygte over hals og hoved og om nogle af de mange, der satte livet på spil for at hjælpe.

Varighed : 90 min.

Pris: Efter aftale

”Jeg skylder jer en mega-stor tak for vidunderlige timer sammen med konfirmanderne. Det var en rystende og samtidig fantastisk bekræftelse på, hvad sammenhold, næstekærlighed og ansvarlighed kan udrette, når det gælder. Danskernes indsats hinedage er gået over i verdenshistorien og bør fortælles også til konfirmanderne. Fortællingen væves stemningsfuldt ind i klezmermusikken, der frembragte såvel gråd som latter, klap og dans. Konfirmanderne var kort sagt bjergtaget!”
Sognepræst Ruth Wegebjerg, Skjoldhøj kirke, 2014